

# WERELD-DELEN

Georganiseerd door FedOS Vlaams-Brabant

## Feesten en tradities in de Filipijnen Dinsdag 11 december '18



De dagen worden korter, de donkere avonden worden langer. Kerstversiering begint hier en daar de woonkamers en straten te verlichten. Nog even en de kerstbomen worden geplaatst of de kerstmannen uit de ramen gehangen. Families komen bij elkaar en er wordt lekker gegeten. En daarna is het aftellen: 5, 4, 3, 2, 1, .... GELUKKIG NIEUWJAAR!

Of zo gaat het toch bij de meeste onder ons. Maar hoe gebeurt dit in de Filipijnen?

Feesten is een universeel gegeven, en hangt vaak nauw samen met de tradities van een land. Elke maand heb je op de Filipijnen wel een paar keer de kans om feest te vieren. De eilandengroep staat onder andere bekend om zijn kerstfeest dat nergens zo lang duurt als op de Filipijnen!

Techie Malit, medewerker bij Wereldkleur is zelf afkomstig van de Filipijnen en zal u uitleg geven over de feesten en tradities. Dit gebeurt aan de hand van eigen beeldmateriaal en verschillende Filipijnse voorwerpen.

### Praktische informatie:

- Inschrijven?** Uiterlijk tot 3 december via 02 218 27 19 of per e-mail: liseleonard@fedos.be. Vooraf inschrijven is verplicht!
- Prijs?** 3 euro voor leden, vooraf te betalen op BE10 6528 4062 3304 (inclusief drankje).
- Wanneer:** Dinsdag 11 december om 14u stipt.
- Waar:** Diestsesteenweg 104F , 3010 Leuven (800m van Station Leuven, met bus bereikbaar).



Fedos Vlaams-Brabant. Contact: Mevr. Deschuyteneer

Plaats 27, 1547 Bever, 054/58 02 52, marie.jeanne.deschuyteneer@telenet.be

**WERELDKLEUR**  
INTERCULTURELE WORKSHOPS