



Boottocht op de Linge **Leerdam – Gorinchem** **& Asperen sluizen**



Op 2 augustus 2019 werden we om 7,30 uur verwacht op de parking aan de Pidpa te Antwerpen om met de bus te vertrekken naar Leerdam in Nederland. Reisdoel een boottocht op de Linge en een vrij bezoek aan Gorinchem. De uitstap blijkt zeer gesmaakt te zijn want er waren twee bussen nodig om iedereen naar Leerdam te vervoeren.



Bij onze aankomst waren de motoren van de boot al aan het warm draaien.

Zoals voorzien scheepten we om stipt 10 uur in.

Geen probleem voldoende plaats op het middendek waar we werden verwelkomd met een kop koffie en cake.

Daarna genieten van de Linge-omgeving en/of het gezellig samenzijn met vrienden.

Linge

De Linge met zijn lengte van circa 100 km is voor een deel bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen. Voor een deel is deze rivier niet ten volle natuurlijk. Het deel tussen Zoelen en Gorinchem is wel een natuurlijk waterloopgedeelte. Reeds in de Middeleeuwen was het noodzakelijk om een deel af te dammen om de geregelde wateroverlast voor de toenmalige bewoners in Gorinchem te vermijden.

Van vele bewoners langs de Linge liggen hun bootjes aan de woning tussen het oevergewas op de rivier te dobberen.

Er blijkt bovendien nog heel wat pleziervaart en soms vaart een zeer mooi jacht langs zij.



Gorinchem

Is een in de jaren 1000 door boeren en vissers gestichte nederzetting. Gorinchem was in de 16de eeuw een belangrijke stad in Nederland. Om zich te beschermen tegen mogelijke invallen werden eerst wallen opgetrokken en pas erna versterkt met vestingmuren. Tot in de 20^{ste} eeuw bleven de vestingwerken in gebruik en aan de eisen van de tijd aangepast. De enige stadspoort die nog in haar volle glorie staat te prijken is de "Dalempoort" met in haar omgeving de windmolen "De Hoop".



Een hevige wind- en regenbui maakte een einde aan onze geplande wandeling langs de vestingpaden.

Nog een fotootje van de Dalempoort en de molen en dan op zoek naar een onderkomen dat we vonden in een nabijgelegen pannenkoekenhuis.

En we waren niet de enigen van onze groep die het pannenkoekenhuis als schuilplaats namen om er een zoetig of hartig hapje te nemen.

Buitje over en terug op weg naar het centrum voor de andere bezienswaardigheden van deze stad.



Terugkeer naar Leerdam

Na het bezoek aan dit wel gezellig stadje met haar winkelstraatjes en horeca werd iedereen om 14,30 uur terug aan de kade verwacht.

Op de terugreis werd als avondmaal het "Leerdam buffet" aangeboden. Aan tafel werd een warm groentesoepje geserveerd. Daarna steeg het warm buffet vanuit het ruim naar het middendek.

Er was keuze tussen vlees- en kippgerechten of slaatjes. Frietjes, rijst, bijgerechtjes en verschillende sausjes vervolmaakten het geheel.



Verderzetting van de boottrip

Daarna varen we voorbij Leerdam nog verder tot aan de sluizen van Asperen.

Het is een bijzonder sluizencomplex dat in geval van oorlogsdreiging het aangevoerde water van de rivier naar het omringende poldergebied kan leiden en alzo het omringende land onder water kan zetten.

Nu staan ze meestal open en komen ze van pas om een overstroming van de stad tegen te gaan en het overtollig water af te voeren naar de Linge.



Op de boot nog even nagenieten van het mooie natuurschoon, de omgeving en het werk van de soms storende hemelsluizen.





Ter afsluiting van de boottrip nog het drankverbruik afrekenen en daarna met de bus terug naar Antwerpen en veilig huiswaarts met de herinnering aan deze pleziervaart, het bezoek aan een leuk stadje en daarenboven voor velen een ontspannende dag en een gezellig samenzijn met vrienden.
